

# "קשה לראות ילדים במצוקה"

המראות הקשים מרעידות האדמה בנפאל הביאו את ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת הילדים מ"הלל יפה", לעזוב הכל ולנסוע באופן עצמאי למדינה מוכת האסון

הילה נגר



ד"ר קליין מעניקה טיפול רפואי

למרות הטלטלה הגדולה שהשאירה את התושבים מחוסרי כל, מתארת ד"ר קליין אוכלוסייה מקומית מסבירת פנים ואוהדת, שעיקר מחסורה הוא במקומות לינה, מפאת חוסר היכולת לחזור לגור בבתיהם. "שמחתי מאוד שיכולתי להיות לעוזר, גם אם רק לשבוע קצר", מסכמת ד"ר קליין את החוויה. "כרוי פאת ילדים, לראות ילדים במצוקה זה תמיד קשה, לא כל שכן, כשאת יודעת שהם לא חוזרים לתנאי הבראה תקינים, כפי שהייתי מעדיפה ומאחלת. אני שמחה על ההתעקשות שלי לנסוע ושמחה שיצא לי לקחת חלק במתן סיוע לאחר האסון הנורא שאירע לעם הנפאלי".

ד"ר עדי קליין, מנהלת מחלקת הילדים במרכז הרפואי "הלל יפה", לא נותרה אדישה לנוכח רעידות האדמה בנפאל והרגישה צורך לקחת חלק בטיפול בנפגעים.

על אף שאינה משמשת רופאה במילואים או בפיקוד העורף, החליטה ד"ר קליין לצאת עצמאית לנפאל ולהצטרף למשלחת הישראליה שהקימה בית חולים שדה. ד"ר קליין יצרה קשר עם ד"ר ברר טריף, סגן קצין רפואה ראשי ומפקד המשלחת הרפואית, אשר עימו יש לה היכרות קודמת. "לקח מספר ימים עד שקיבלתי אישור", מספרת קליין. בכל זאת, זה לא בדיוק אזור שרצוי להסתובב בו כרגע. בזכות ד"ר ברר, ששמח על נכונותי, העניין התאפשר והצלחתי לעלות על טיסה לקטמנדו ומשם לאוהלי הסיוע, כמתנדבת".

ד"ר קליין שבה בשבוע שעבר לארץ, אך המראות שספגה לא יעזבו אותה במהרה. "מה שעשינו רוב היום היה טיפול בילדים", היא מספרת. "פחות בכאלו שנפגעו כתוצאה ישירה מרעידות האדמה, אלא יותר תחלואה נלווית, שלא נמצא לה פתרון במסגרת שירותי הרפואה המקומית".

**ד"ר קליין: "אני שמחה על ההתעקשות שלי לנסוע ושמחה שיצא לי לקחת חלק במתן סיוע לאחר האסון הנורא שאירע לעם הנפאלי"**